



JEMIMA

ISSN 0928-7442 • Juni 2015

Pagina 1

- 2** Klein lief meisje Doha was 10 jaar oud toen zij in 1996 werd verwelkomd in Jemima. Zij ging toen naar de Swedish International Relief...
- 3** In gesprek met... In een kantoorruimte van het Helenagebouw ben ik in gesprek met Lana Zoughbei. Lana vertelt dat zij voor het...
- 4** Fatmeh... wie is zij? In de gezellige keuken van familie 't Lam heb ik een gesprek met Fatmeh. Ook Tineke 't Lam is bij het gesprek...
- 5** Aandacht voor de zwakkeren Het zijn maar simpele woorden, 'omzien naar', en toch zijn ze van onschatbare waarde...
- 6** Epidermolisis bullosa, een ernstige huidziekte Wij, Tineke en Peter 't Lam, kwamen met 2 kinderen naar Jemima in januari...
- 7** Jemima wordt bij u van harte aanbevolen door... Durk en Janny Meijer-Krol, Artsenpraktijk Meijer...

JEMIMA NEWS

Nieuwsbrief van Stichting Jemima

Zomer op Jemima

We werden opgeschrikt door een ongeluk op het terrein van Jemima. De doof-blinde Nadia was gaan zitten en de chauffeur van het busje zag haar niet bij het wegrijden. In ernstige toestand werd zij naar het ziekenhuis gebracht. Ze heeft verschillende botbreuken, maar gelukkig mag het verder goed gaan met haar. We hopen en bidden voor een voorspoedig herstel.

Het zijn drukke maanden geweest voor het management in Beit Jala. Heel veel zaken zijn door Lana Zoughbei en haar team opgepakt. We denken o.a. aan de inspanningen voor het HBI-project (Home Based Intervention). Een project waar we trachten de kinderen zo veel mogelijk thuis te begeleiden. Maar ook het verder inrichten van snoezelruimten, het onderhoud van het gebouw Helena en het gereedmaken van het 'guesthouse' vroegen de nodige aandacht. Dat het best wel eens moeilijk is om vanuit verschillende culturen met hetzelfde werk bezig te zijn, is wel te bedenken. Centraal staat echter altijd de zorg voor de bewoners. Deze is zeer breed: verbetering van de voeding, meer beweging en betere

medicatie. Maar ook de christelijke identiteit van Jemima krijgt nadrukkelijk aandacht vanuit het bestuur. Te denken valt aan eenvoudige Arabische christelijke lectuur, de besteding van de zondag en de dagopeningen en weeksluitingen. We zijn heel blij dat we een ruim aanbod hebben van stagiaires uit Nederland en dat zelfs een paar stagiaires een jaar bijtekent. Zo is het mogelijk dat in korte tijd veel werk mag worden verzet. Alles in opzien tot de Heere met de vraag om Zijn onmisbare zegen.



Kees Bel, voorzitter



Praktische hulp

Praktische hulp op dit moment is: een gift overmaken, zodat Jemima voldoende geld heeft voor de dagelijkse uitgaven. Denk hierbij aan het eten dat elke dag weer ingekocht moet worden. Water en elektriciteit die betaald moeten worden. De onkosten voor het transport. Wij hebben dan wel een

[Vervolg op pagina 2 »](#)

Blijf het werk van Jemima steunen!

mooi busje om dagelijks kinderen op te halen van huis en weer naar huis te brengen, maar wij hebben hiervoor wel brandstof nodig. Misschien kunt u ons sponsoren door een tank brandstof voor de auto te betalen.

Over sponsoren gesproken, u kunt ook één van de bewoners financieel adopteren via het adoptieplan. Voor €20,- per maand kunt u al één bewoner ondersteunen. U mag natuurlijk ook meer bewoners ondersteunen. U krijgt dan een paar keer per jaar een update over de bewoner. Is dit iets voor u? Ga naar onze website: www.jemima.nl voor meer informatie of neem contact op met het secretariaat via info@jemima.nl

Bij voorbaat heel veel dank.

Van de penningmeester

Bij een terugblik van de penningmeester op het jaar 2014 dringen zich de woorden 'opluchting', 'tevredenheid', maar vooral 'dankbaarheid' op.

De zomer is weer in aantocht, ook op Jemima. Ik hoop er binnenkort weer naar toe te gaan, de gehandicapten en werkers weer te ontmoeten. En onze enthousiaste vrijwilligers. Maar eerst mochten wij onlangs Lana Zoughbi, onze hardwerkende manager als gast in Nederland verwelkomen. Haar visum was gelukkig tijdig binnen. Het Pinksterfeest heeft zij in Nederland kunnen vieren, een voor haar bijzondere ervaring. Naast 'vaktechnische' bezoeken aan onze partners ProfilaZorg, Bartimeüs en Sprank was er ook gelegenheid voor bezoek aan Kinderdijk, Amsterdam, vrienden-vrijwilligers en nog veel meer. Zij was onder de indruk hoe goed alles in Nederland is geregeld, ook op het gebied van de gehandicaptenzorg. Hoe anders is het daar op de Westbank. Maar Jemima mag het verschil maken.

Baha Samara, één van de begeleid zelfstandige bewoners, is enthousiast bezig met een eigen bedrijfje. Hij maakt prachtige sleutelhangers uit olijfhout met uw naam erop en u kunt ze bestellen. Het aantal thuisbezoeken aan moslimfamilies met gehandicapte kinderen kon worden uitgebreid. Dat zijn zonnige ontwikkelingen en er zijn er meer te noemen. Neemt u een kijkje op onze vernieuwde website. Hartelijk dank voor uw steun de afgelopen tijd. Dankbaar stellen wij vast dat de inkomsten op peil blijven.



Neemt u een kijkje op onze vernieuwde website. Hartelijk dank voor uw steun de afgelopen tijd. Dankbaar stellen wij vast dat de inkomsten op peil blijven.

Cor van Hengel, penningmeester
corvanhengel@jemima.nl



Doha was 10 jaar oud toen zij in 1996 werd verwelkomd in Jemima. Zij ging toen naar de Swedish International Relief Association (SIRA) school in Beit Jala en zij werd door deze school naar Jemima doorverwezen.

Doha was een lief klein meisje die niet veel tijd nodig had om zich thuis te voelen in Jemima. Zij kwam uit een familie die niet echt in staat was om voor haar te zorgen. Thuis bij haar ouders was zij ongelukkig. In Jemima voelde zij zich snel thuis tussen de vele broertjes en zusjes.

Klein lief meisje

Doha komt oorspronkelijk uit een klein dorp niet ver van Beit Jala. De familie zorgde niet zo goed voor haar en het IQ van de ouders was vrij laag. Ze had 2 oudere broers, die ook behoefte aan speciale zorg hadden. De ouders waren blij en dankbaar dat we voor Doha konden zorgen en hebben haar toen naar Jemima gebracht. Het IQ van haar is ook niet hoog, doch zij was een zeer zacht, gevoelig en lief kind. Naar mate ze ouder werd, bleek dat zij zeer behulpzaam is en in het bijzonder met de andere kinderen. Doha is handig in praktisch werk en in de zorg voor de jongere kinderen. Ook heeft Doha een tijdje geholpen als assistent in een klasje in ons dagopvangcentrum (Eber). Zij heeft een tijdje gewerkt in de groep Lemuel. Samen met Ben Preick zorgde

zij voor de kinderen die volledig van zorg afhankelijk zijn. Nu werkt zij op Boaz. In deze groep wonen de jongens Rafat, Salem en Issa.

Haar ouders zijn inmiddels overleden. Doha heeft het verlangen om zich elders te vestigen en wil dan Jemima graag verlaten, doch zij is hier nog niet aan toe.

Wij wensen Doha een zeer gelukkige toekomst toe, ongeacht wat het plan van de Heere voor haar zal zijn!

Zuster Emmanuela

Lees ook het verhaal van Doha elders in deze nieuwsbrief

In gesprek met...

In een kantoorruimte van het Helenagebouw ben ik in gesprek met Lana Zoughbei. Lana vertelt dat zij voor het eerst kennis maakte met Jemima toen zij trainingen gaf “Hoe om te gaan met mensen met een beperking” aan medewerkers van Jemima. Vervolgens werd zij in augustus 2011 gevraagd om een gesprek aan te gaan op Jemima. Dit had een positief verloop en vervolgens werd Lana aangesteld tot zorgcoördinator voor 30 uur per week.

Sinds juni 2014 gaat Lana manager over het Jemimawerk in Beit Jala. Bij aanvang van deze taak vertelt Lana, dat zij het voordeel had dat zij het werk van binnenuit goed kende. Zij was immers 3 jaar zorg coördinator geweest en had alle afdelingen leren kennen. Het zit in Lana's bloed om bij allerlei werkzaamheden te helpen. Zo heeft zij ook kennis gemaakt met de administratie, helpt ze met schoonmaken en met het vegen van de straat.

In het begin was het een moeilijke taak om de verantwoording te krijgen voor heel het Jemima gebeuren. “Het was voor mij een grote verandering” zegt Lana. Lana is open en eerlijk en zegt: “Nog steeds heb ik veel te leren, en ik blijf er voor open staan om te leren. Ik vraag ook vaak advies aan anderen. Belangrijk is duidelijkheid naar de medewerkers. Je zaken helder onder woorden brengen. Direct zeggen wat wel en niet kan. Wij van Jemima zijn een familie en binnen een familie moet immers ook duidelijk-

heid naar elkaar zijn. Jemima is een organisatie, het is ons werk”.

Lana blijft enthousiast vertellen: “Onlangs hadden we een vierdaagse training voor de leerkrachten die het onderwijs verzorgen. Dagelijks van 09.00 tot 15.00 uur heb ik een intensieve training verzorgd. Dit was nodig omdat er een probleem was met de organisatie in de klassen. De klassen waren niet goed op elkaar afgestemd. De deelnemers (kinderen, jongvolwassenen en volwassenen) zaten bij elkaar in de klas. Dit moest anders. Tijdens de training stond het thema: hoe te plannen centraal. Zo is er in die vier dagen een programma gemaakt voor alle klassen, voor elke leeftijd en voor elke deelnemer. Belangrijk is dat steeds centraal staat wat een deelnemer kan. Vervolgens doelen te gaan beschrijven wat de deelnemer vervolgens kan behalen. Ik adviseer: Vervolgens hebben we doelen beschreven die de deelnemer naar onze mening kan behalen. Ook praktisch werk is uitgebreid



besproken en aangeleerd. Bijvoorbeeld hoe de klassen schoongemaakt moeten worden en natuurlijk niet te vergeten hoe de lessen voor te bereiden.

“In Eber moet “leven” komen. Als ik in Eber kom, wil ik muziek horen. Structuur is belangrijk, maar ook leven. Tijdens de pauzes moeten de deelnemers niet alleen rustig zitten, maar zij moeten spelen, zij moeten zingen. Er moet leven zijn. Er moet een lach op het gezicht van de mensen te zien zijn” zegt Lana. De trainingsdagen werden steeds begonnen met een ontbijt. Iedereen bracht wat te eten mee. “Zo werkten we aan saamhorigheid, aan teambuilding” zegt Lana. “De klassen werden opnieuw ingedeeld, iedereen heeft meegedacht. Aan het einde van de trainingsdagen was iedereen blij”.

Op de WestBank wonen veel mensen met een beperking, maar helaas zijn er te weinig instellingen om al deze mensen op te vangen. We hebben onderwijsmogelijkheden, maar vaak ontbreekt het geld. Er zijn ook weinig buitenlandse organisaties op de WestBank te vinden.

Jemima helpt veel mensen. Ook krijgen wij veel hulp en advies vanuit Nederland. Lana zegt tot slot: “Kinderen en jongvolwassenen hebben een huis, een familie en Jemima biedt hen veiligheid”.

Jan Wannink, bestuurslid.



Teamoverleg in Eber



Fatmeh... wie is zij?



In de gezellige keuken van familie 't Lam heb ik een gesprek met Fatmeh. Ook Tineke 't Lam is bij het gesprek aanwezig en Blessie, de lievelingshond van Fatmeh. Fatmeh vertelt: Ik woon nu 16 jaar bij Peter en Tineke. Toen ik hier kwam wonen was ik 1 jaar en 6 maanden oud. Tot het moment dat ik bij Peter en Tineke kwam wonen ben ik verzorgd in het Caritas babyhospitaal in Bethlehem.

Af en toe komen mijn eigen ouders mij bezoeken. Ik kan niet bij hen wonen, omdat zij niet voor mij kunnen zorgen.

De oorzaak van dat niet kunnen verzorgen is dat ik een huidziekte heb. Deze ziekte noemt men ook wel EB. Mijn moeder zal iets over deze ziekte in de Nieuwsbrief van Jemima schrijven. In het begin ging ik naar de dagbesteding Eber op Jemima. Ik zat toen in de klas bij Mary. Later ben ik naar de kleuterschool in Beit Jala gegaan. Ik was toen 5 jaar. Hierna ben ik naar de basisschool gegaan. Nu zit ik op niveau 10 van de highschool in Beit Jala. (red. Ongeveer gelijk aan het 3e jaar VMBO-T). De lessen worden hier in het Engels gegeven en 2 keer per week krijg ik Arabische les. Na

dit schooljaar moet ik nog 2 jaar naar deze school. Ik denk er over om later secretaresse te worden.

Op de vraag waarom Fatmeh het belangrijk vindt dat mensen Jemima ondersteunen zegt zij: "Het is belangrijk dat Jemima open blijft voor kinderen die niet door hun eigen ouders verzorgd kunnen worden. Dat deze kinderen ook een toekomst hebben, net als ik een toekomst heb gekregen bij Peter en Tineke."

Jan Wannink



Doha

Ik woon ongeveer twintig jaar op Jemima. Zo begint Doha met haar verhaal. In Beit Jala ben ik naar de SIRA school gegaan (red.: SIRA staat voor Swedish International Relief Association). Ik heb drie broers. Mijn ouders zijn overleden. Ik hield erg veel van hen. Kijk maar eens naar de foto; deze heb ik op mijn kamer boven mijn bed hangen. Ik ben blij dat ik een eigen kamer heb. Op mijn kamer staat een bed, een bank, een tafel en nog wat kleinere spulletjes. Ook heb ik een ventilator. Dat is in de zomer ook wel nodig, want het is soms wel erg warm in Beit Jala.

Ik werk op Jemima in de woongroep Boaz/Jachin. In deze woongroep wonen: Mohammed, Samech, Isa, Rafat en Salim. Het is een leuke groep om te werken. Elke dag ben ik daar van 's morgens 07.30 uur tot 10.00 uur en 's middags van 16.00 tot 20.00 uur. Ik help dan met eten geven en met wassen. Ook ga ik met de bewoners wandelen. Ik vind het werk leuk om te doen.

Aandacht voor de zwakkeren

‘Zuivere en onbevleete godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar weduwen en wezen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren’ (Jakobus 1:27)

Omzien naar

Het zijn maar simpele woorden, ‘omzien naar’, en toch zijn ze van onschatbare waarde. Ze vatten de woorden van Jakobus samen en brengen precies onder woorden waar het in het leven om gaat. Jakobus spreekt vanuit de overtuiging dat er Iemand is die aandacht aan ons leven schenkt, die ons als mens kostbaar vindt: de Heere, de God en Vader van Jezus Christus, en daarom ook onze Vader.

Vanuit bewogenheid

Wat is het motief van God om naar ons om te zien? Hij doet dat omdat Hij van ons houdt. In een prachtig lied in Lukas 1 brengt Zacharias het als volgt onder woorden: ‘door de innerlijke barmhartigheid van onze God...zal de Opgang uit de hoogte naar ons omzien’ (Lk. 1: 78). God heeft dus een warm kloppend hart voor ons. Ook in de Psalmen wordt dit al bezongen. In Psalm 8 zingt David vol verwondering: ‘Wat is de mens, dat U naar hem omziet?’ (vs. 5). Dat warm kloppende hart heeft Hij omgezet in daden van verlossing. Hij biedt ons zijn ‘vriendschap’ aan om ons te helpen in onze ‘druk’. Hij is in Jezus afgedaald in ons leven, in al onze nood. Hij deelt ons leven en verlicht of verlost het. Onvoorwaardelijk? Jazeker! Maar Hij heeft toch voorkeur: Hij ‘ziet om naar weduwen en wezen in hun druk’. Hij heeft speciaal aandacht voor de zwakkeren.

Met als doel

Dat wij ook leren ‘omzien naar’ elkaar. Jakobus noemt aandacht hebben voor de zwakkeren zelfs ‘zuivere en onbevleete godsdienst’. Jezus zelf zegt dat als we aandacht hebben voor de zwakkeren we naar Hem omzien (Matth. 25:40). Dat

‘omzien naar’ juist ook vandaag hard nodig is, wordt duidelijk aan een paar dingen die me zijn opgevallen. In de eerste plaats de sterk individualistische instelling die voor het leven in Nederland kenmerkend is. Eenzaamheid maakt bij velen deel uit van het leven. Herhaaldelijk lees je in de krant dat iemand thuis dood wordt aangetroffen. Je kunt zomaar overlijden en jarenlang onopgemerkt blijven, omdat niemand naar je omzag. In andere culturen wordt zwakte dikwijls als straf van God gezien. Dan wordt de zwakte van de ander voor ons een vrijbrief om hem uit het oog te verliezen. In de tweede plaats valt het me op dat we steeds meer geneigd zijn voorwaarden te stellen voordat we hulp bieden of naar elkaar omzien. Hulp bieden aan mensen die getroffen worden door een natuurramp ‘zonder eigen schuld’ doen we sneller dan omzien naar bootvluchtelingen of slachtoffers van oorlogsgeweld. Is in het laatste geval de ‘onschuld’ van de ‘zwakke’ getroffen burger ons niet duidelijk? Toch heeft God, al zwijgt Jakobus erover, in het rijtje ‘weduwe en wees’ ook de ‘vreemdeling’ opgenomen (Deut. 24:19). Die is ook zwak, alleen al omdat het hem ontbreekt aan rechten. Laten we dus ‘aandacht hebben voor zwakkeren’, om daardoor ‘onzelf onbesmet van de wereld te bewaren.

ds. Kees van den Boogert



Getroffen door de liefde en zorg

Tijdens een rondreis door Israël in 2014 werd ons de kans geboden Jemima te bezoeken; ik herinnerde mij vaag iets van publiciteit aangaande dat tehuis via de EO. Tijdens ons bezoek werd ik getroffen door de liefde en zorg waarmee de bewoners worden omringd en van de toewijding van de medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Via de Nieuwsbrieven die ik meenam, kwam ik in contact met Kees Bel, die net als voorzitter was aangetreden - een oud-collega uit mijn onderwijsverleden - met wie ik spoedig daarna een afspraak maakte om eens bij te praten. Vanuit mijn jarenlange ervaring als HR-adviseur/Arbeidsdeskundige bleek ik

het nodige voor de Stichting te kunnen betekenen: eerst als ondersteuner, maar inmiddels als bestuurslid met “Personeelszaken” in zijn portefeuille. Toeval? Sommige mensen noemen het zo, maar ik ben ervan overtuigd dat God mij op het pad van Jemima heeft geplaatst. Een reden voor grote dankbaarheid.

Aad van Kamp, Putten.



Epidermolisis bullosa, een ernstige huidziekte

Wij, Tineke en Peter 't Lam, kwamen met 2 kinderen naar Jemima in januari 1999. Met dankbaarheid in ons hart denken we terug aan de speciale beginjaren. We moesten het werk met de gehandicapte bewoners leren kennen. In juni van dat jaar kwam via het Caritas babyziekenhuis een klein babymeisje van 5 kg. bij ons wonen. Haar naam is Fatmeh. Zij is nu onze pleegdochter en is bijna 18 jaar. Ze heeft een genetisch, dystrofische huidziekte, Epidermolisis bullosa (EB). De huidlagen zijn op verschillende plaatsen niet goed gefixeerd. Daardoor heeft Fatmeh blaren en wonden, die open zijn, en meestal langzaam weer dichtgaan. Als verpleegkundige weet je dat je wonden moet verbinden, dus daar zijn we mee begonnen. Het verbinden hielp haar veel. Ook kreeg zij betere voeding en zo begon Fatmeh te groeien, zich te ontwikkelen, leerde te spelen en zelfs te lopen! Wat een zegen. We ontdekten dat Fatmeh niet verstandelijk beperkt is en zelfs naar school kon gaan.

Met hulp van het EB team in UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) kregen we goede adviezen om nog betere verzorging te geven aan dit kwetsbare meisje. We ontvingen van vele kanten verbandmateriaal. Nu wordt het nog steeds verzameld en Hendrika Kreileman coördineert het transport naar Beit Jala. De belangrijkste verbanden zijn: Adaptic en Mepilex die niet aan de wond plakken.



Inmiddels hebben we regelmatig contact met andere families die kinderen hebben met EB. Ook zij krijgen verband uit Nederland. Soms krijgen wij zelfs de speciale calorierijke melk. De meeste ouders van kinderen met EB verbinden de wonden weinig. Zij weten niet goed hoe de verbanden aan te leggen, en het schrijnende is dat zij niet goed verbandmateriaal bezitten. Via EO Metterdaad is er vorig jaar een uitzending geweest om deze families te helpen. Vanuit de opbrengst van de actie mogen we elkaar ondersteunen om onze lieve kwetsbare kinderen toch een waardevol leven te geven.

Hartelijk dank aan ieder die hieraan meehelpt om dit mogelijk te maken.

Peter en Tineke 't Lam

PS. Heeft u het hierboven genoemde verbandmateriaal over en wilt u het beschikbaar stellen aan kinderen met EB? Of wilt u tijdens uw reis naar Jemima verbanden in uw bagage meeneemen? Neem dan contact op met: hjkreileman@gmail.com

Zwakke Euro

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is het al hoogzomer, zowel in Beit Jala als in Nederland. Wij zijn blij dat we steeds samen mogen optrekken om voor de bewoners van Jemima te mogen zorgen. Wij zijn dan ook dankbaar voor het vertrouwen dat u ons gegeven heeft in de jaren die achter ons liggen. Het waren geen gemakkelijke jaren. Geen gemakkelijke jaren in financieel opzicht.

Ook dit jaar zijn wij weer volledig afhankelijk van giften. Als u ons blijft ondersteunen met hetzelfde bedrag waarmee u ons vorig jaar heeft ondersteund zijn wij natuurlijk dankbaar. Maar wist u dat wij dit jaar bijna 20% minder shekels, de munteenheid waar wij onze inkoop mee doen, voor een Euro krijgen? De zwakke Euro zou ons zomaar weer in financiële problemen kunnen brengen; mogen wij de rest van het jaar ook uw hulp rekenen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!



Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

Jemima wordt bij u van harte aanbevolen door...



Durk en Janny Meijer-Krol

Artsenpraktijk Meijer, Overdinkel

Sedert 1985 komen mijn man en ik met grote regelmaat in Israël. Bij de kerkgang op zondagmiddag in de Schotse kerk in Jeruzalem ontmoetten we eind jaren tachtig een Nederlands echtpaar met een groep Arabische kinderen. Daar werden we door getroffen, want al deze lieve kinderen hadden een handicap: verstandelijk, lichamenlijk, maar meestal een combinatie van beide. Zo kwamen we in het leven van Ed en Heleen Vollbehr, dus in het leven van Jemima.

Jemima is voor ons een teken geworden van de levende Heere die hier aanwezig is.

Er gebeuren wonderen: kinderen met een korte levensverwachting overleefden, kinderen die gebracht werden door radeloze artsen om in Jemima te mogen sterven kwamen letterlijk weer tot leven: Liefde was het levensreddende medicijn. Mijn man zegt altijd, na 40 jaar arts te zijn: "Wat ik hier zie, dat heb ik in mijn opleiding alleen maar op plaatjes gezien en zal ik in Nederland niet gauw te zien krijgen". In Jemima krijgen afgedankte en afgeschreven kinderen hun menselijke waardigheid terug: krijgen ze weer een naam en een identiteit. In Jemima stralen alle ogen! Liefde, zorg en aandacht heelt mensen.

Het Midden-Oosten is de bakermat van onze beschaving. Hier spelen zich al jaren niet te bevatten gruwelijke tafe-

relen af: dagelijks zijn wij daar getuige van. Als christenen kunnen we daar het gebod van de liefde en de naastenliefde zichtbaar en tastbaar maken, zoals Jezus ons dat heeft geleerd en voorgeleefd. Dat gebeurt al decennia lang in Jemima en het Licht dat hier straalt kunnen wij reflecteren over de omgeving.

Door de jaren heen zat Jemima vaak in financieel zwaar weer en een aantal keren aan de rand van de afgrond. Dan gebeurden er weer wonderen waardoor men even verder kon, maar nooit ontstond een solide basis. Laten we er samen voor zorgen dat al deze liefdevolle mensen in Jemima- die zich zo vol overtuiging in zetten voor de meest kwetsbaren- worden bevrijd van hun spanningen rondom het voortbestaan van het vertrouwde thuis voor zo velen.

Jemima is meer dan een huis: het is een symbool van Liefde in een omgeving waar zich gruwelijkheden afspelen. Juist in deze duistere tijd kunnen wij tonen waar wij voor staan: bemoedigd en geïnspireerd door Jezus Christus onze Heer zullen wij er voor elkaar zijn in liefde.

Gastenverblijf

Bent u vriend van Jemima, dan kunt u vanaf heden verblijven in het Jemima gastenverblijf. We hebben hiervoor een appartement ingericht, dat voorzien is van slaapkamers, een keuken, een woonkamer en badkamer. In totaal hebben wij plaats voor 8 gasten. Op deze manier kunt u iets ervaren van het dagelijkse leven in Beit Jala/Bethlehem en natuurlijk Jemima. Wij bieden u logies en ontbijt of lunch aan voor een zeer aantrekkelijke prijs. Voor meer informatie en/of reservering: Stuur een mail naar: info@jemima.nl of naar Jemima in Beit Jala info@beitjemima.org



Expositie

Enkele bewoners van Jemima hielden begin mei een expositie van de door hun gemaakte kunstwerken. De kunstenaars van Jemima zijn: Doha, Intisar en Salim. De expositie was te bezichtigen in het Russisch Centrum aan de Hebron/Bethlehem road.

Steun het werk van Jemima!

Nieuwsbrief ontvangen?

Hebt u de Jemima Nieuwsbrief gekregen of ergens meegenomen, maar wilt u hem voortaan zelf ontvangen? Dit kan per e-mail of per post. U kunt zich via de Jemima website aanmelden of per post. Zie de Colofon voor het postadres.

Augustus

15 Fatima Al Asa
30 Intisar Salimah

September

1 Ra'fat Halasa
27 Nour
27 Ikram Issa

Samenwerking

Op 26 mei 2015 werd door Kees Bel, de voorzitter van stichting Jemima, en Rien Brand, algemeen bestuurder van ProfilaZorg, een samenwerkingscontract getekend.



Profila Zorg en Jemima willen vanuit een gemeenschappelijk gedragen identiteit en visie samenwerken om het aanbod van Jemima te professionaliseren en dit proces voor meerdere jaren te ondersteunen. Partijen willen de huidige informele contacten formaliseren, om zo de ondersteuning van de medewerkers en de hulpverlening aan de cliënten

van Jemima uit de sfeer van toevalligheid en vrijblijvendheid te halen. De samenwerking is gericht op het immaterieel ondersteunen door Profila Zorg. Profila Zorg brengt hiervoor in: medewerkers die op vrijwillige basis bij en/of voor Jemima activiteiten willen verrichten op basis van hun specifieke deskundigheid.

Ik ben...

In deze nieuwsbrief was het de bedoeling **Nadia** aan het woord te laten in: Ik ben... We zien deze keer af om haar verder voor te stellen. Nadia heeft op vrijdag 8 mei 's morgens een ongeluk gehad. Zij is overreden door een auto. Met zware verwondingen is zij in het ziekenhuis opgenomen. Inmiddels is Nadia ontslagen uit het ziekenhuis en is weer in haar woongroep. Zij zal nog wel verder moeten herstellen. Dank aan onze Hemelse Vader voor het voorspoedige herstel.

U kunt onze website (www.jemima.nl) bezoeken voor actuele informatie over haar situatie.



Colofon

Jemima is een christelijke instelling in Bethlehem/Beit Jala in Israël (Westoever, Palestijnse Autoriteit) voor Arabische kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Contact Stichting Jemima

Email: info@jemima.nl
Internet: www.jemima.nl

Secretariaat Jemima

Vlinderparkweg 100
7423 SE Deventer
Tel. 0570 - 789 697 / 06 - 150 203 33

Postadres Jemima in Beit Jala

House Jemima, P.O. Box 1568
Jerusalem 9101402, Israël
Telefoonnummer: 00-972-2275 0044
Email: info@beitjemima.org
Internet: www.jemima.nl



Giften

Als u ons werk wilt steunen, kunt u uw bijdrage storten op bankrekeningnummer

NL53 RABO 0367 5075 60 ten name van Stichting Jemima, Nieuwerkerk aan den IJssel

Legaat

Indien u het werk van de Stichting Jemima testamentair wilt gedenken, gebruikt u dan de volgende formulering: "Ik verklaar te legateren aan de Stichting Jemima te Nieuwerkerk aan den IJssel de som van €..... vrij van rechten".

Publiciteit

Aanvragen voor presentaties, folders en/of nieuwsbrieven s.v.p. bij secretariaat of info@jemima.nl

Inlichtingen

Algemeen en vrijwilligerswerk: info@jemima.nl
Financiële adoptie: adoptie@jemima.nl

Vormgeving

www.studiospankracht.nl

Drukkerij

www.grafischcentrumdetoren.nl

Verhuizing

Wilt u bij verhuizing ons hiervan in kennis stellen?