



JEMIMA

ISSN 0928-7442 • December 2014

Pagina 1

2 In gesprek met Amal Hanania werkt sinds februari 2003 bij Jemima als administratief medewerkster.

3 Van donker naar licht In september 1995 is door Stichting Jemima de bundel "Van donker naar LICHT" uitgegeven.

4 Anan uit Nablus Het is Februari 1992, een koude winterochtend...

5 Mijn verhaal Mijn naam is Anan en ik ben in Nablus geboren op 10 februari 1990. Ik heb de eerste...

6 Ik blijf betrokken Inmiddels heb ik er alweer 4 van mijn 6 maanden opzitten hier in Jemima. Time flies when...

7 Gevulde Courgette Smakelijk eten...!

JEMIMA NEWS

Nieuwsbrief van Stichting Jemima

Van de voorzitter

Ook deze nieuwsbrief staat weer vol met nieuwe informatie. In oktober zijn de penningmeester Cor van Hengel en onze technische adviseur Leonard Brouwer een week naar Jemima geweest. Ze hebben een pittige agenda afgewerkt. Voor het personeel was het verheugend toen men hoorde dat een lang gekoesterde wens in vervulling is gegaan: een ziektekostenverzekering.

Verder mocht worden opgemerkt dat de sfeer bijzonder goed en ontspannen was. De nieuwe leidinggevende Lana Zoughbi levert daar een heel belangrijke bijdrage aan. Voor ons als bestuur is dat een grote geruststelling. Dit komt de opvang van de kinderen zeer ten goede.

Er wordt volop gewerkt, zowel in Nederland als in Beit Jala, aan nieuwe projecten. We denken o.a. aan het thema voor de zomerkampen 2015 van de Ger. Gemeenten. Dan zal Jemima het centrale

thema zijn. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Maar ook in Jemima wordt hard gewerkt. Voor verschillende projecten hebben we een sponsor gevonden. Zo maar een greep uit de diverse werkzaamheden die worden uitgevoerd:

- de ombouw van de verwarming van olie naar gas, zodat we voordeliger kunnen stoken in de koude wintermaanden.
- de reparatie van de zonnepanelen voor

- de warmwatervoorziening,
- het inrichten van snoezelruimten,
- een verbouwing op de derde verdieping van gebouw Helena bij de ingang,
- het beter benutten van de wasserette,
- het vervolgtraject voor de instructie voor de doofblinde bewoners.

Daarnaast zijn we ons met het personeel meer en meer aan het beraden op de christelijke identiteit. We mogen ons werk immers doen vanuit het Bijbels perspectief. Zodat de bewoners niet alleen een goede verzorging krijgen, maar ook in aanraking mogen komen met de goede Boodschap van het Evangelie. Juist nu we weer naar de Kerstdagen toeleven, wordt dat zo actueel! We hopen dat u en allen die bij Jemima zijn betrokken, het wonder van de geboorte van Gods Zoon, mogen herdenken.

Als een Geschenk in deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken!

Kees Bel, voorzitter



Blijf het werk van Jemima steunen!

Van de penningmeester

Het stemt tot dankbaarheid dat u Jemima in toenemende mate steunt, want tot en met oktober 2014 waren de giften en donaties 7% hoger dan in de overeenkomstige tien maanden van 2013. Tezamen met eveneens hogere gerichte projectbijdragen geeft dat het bestuur en het management in Beit Jala de mogelijkheid noodzakelijk onderhoud en projecten aan te pakken gericht op verbetering van de leefomstandigheden van onze kwetsbare, gehandicapte, Arabische bewoners.

Tot blijdschap van het lokale personeel konden wij nu een ziektekostenvoorziening aanbieden, waar men lang naar had uitgezien. Onze kokkin Teresa Swai (zie haar foto elders in de Nieuwsbrief) was tot tranen geroerd. Nu waren een goede behandeling en medicijnen voor haar ernstige kwaal binnen handbereik. Evenals vorig jaar heeft een vakbekwame klusploeg uit Nederland weer het nodige werk verzet – hopelijk wordt dat een traditie. Het was een genoegen weer enige tijd onder onze Arabische vrienden te hebben mogen verkeren. Als kleine christelijke minderheid daar is het elkaar tot een – betrouwbare - hand en een voet zijn erg belangrijk. Zo vond weer overleg plaats met Burghard Schunkert, de Duitse directeur van Lifegate Rehabilitation, die al meer dan 30 jaar in de regio werkzaam is, en een vraagbaak voor manager Lana Zoughbei en het bestuur. Nagib Nasser, de constructeur tijdens de bouw van het Helena gebouw rond 2000 ten tijde van Ed Vollbehr en daarna manager Klaas Hoekstra, adviseert weer over verwarming en zonnepanelen. De hartelijkheid en goede sfeer deden weldadig aan. Maar er is nog veel werk te doen. En wilt u zelf echt de Arabische cultuur ter plaatste ervaren dan is er binnenkort de mogelijkheid om in gebouw Eber

tegen een schappelijke vergoeding te overnachten. Aan de inrichting van het guesthouse wordt gewerkt. En met bus 21 stapt u binnen het half uur uit bij de Jaffa poort in de oude stad van Jeruzalem. Hebt u belangstelling dan kunt u in contact met ons opnemen. Ook willen wij uw aandacht voor ons adoptieprogramma vragen. Hiermee krijgt u periodiek informatie over het door u met een maandelijks bijdrage financieel geadopteerde kind. Graag informeren wij u hier nader over (adoptie@jemima.nl).

Het stemt dominee Danny Awad van de Baraka Presbyterian Church in Bethlehem droevig dat hij – hoewel de islam pas uit de 6e eeuw stamt - bij voordrachten geregeld de vraag krijgt of zij, de Arabische christenen, ex-moslims zijn. En dat terwijl juist Judea de bakermat van het christendom is, Jeruzalem de navel van de aarde, Bethlehem de plaats waar Jezus is geboren, waar het kerstfeest dat wij deze maand weer mogen vieren zijn oorsprong heeft. Daar is het allemaal begonnen. Ondanks de vervolging en uitstroom van christenen uit het Midden-Oosten en de sombere vooruitzichten is het van groot belang dat het christelijk getuigenis daar blijft. In Jemima krijgt dat getuigenis dagelijks concreet gestalte: christelijke medewerkers verzorgen gehandicapte moslimkinderen. Mogen wij blijvend op uw steun en gebed voor Jemima rekenen?



Met vriendelijke groet,
Cor van Hengel, penningmeester
corvanhengel@jemima.nl



In gesprek met...

Amal Hanania werkt sinds februari 2003 bij Jemima als administratief medewerkster. Als je via de hoofdingang van het Helena huis binnenkomt, kun je haar niet missen. Op de vraag wat haar dagelijkse werkzaamheden zijn, zegt zij: “Ik neem de telefoon aan, ik maak afspraken en ik ontvang bezoekers van Jemima. Verder houd ik mij bezig met het voorbereiden van het uitbetalen van salarissen en zakgeld van medewerkers en vrijwilligers”. Amal vervolgt met: “Ik ben ook verantwoordelijk voor het kasgeld, zo verstrek ik contant geld aan de verschillende afdelingen en houd ik dit bij door het uitschrijven van kwitanties. Op de vraag wat Amal tot de Jemima Nieuwsbrief lezers zou willen zeggen, zegt zij: “Gehandicapte kinderen helpen is bijzonder belangrijk. Zonder steun uit het buitenland kunnen wij niet de hulp bieden die juist zo belangrijk is voor deze kinderen”.

Van donker naar LICHT.

In september 1995 is door Stichting Jemima de bundel “Van donker naar LICHT” uitgegeven. Een bundel met verzamelde kerstverhalen geschreven door Heleen Vollbehr-van Egmond. Heleen Vollbehr-van Egmond, echtgenote van Ed Vollbehr, is in oktober 1998 overleden. Zij schreef in het voorwoord van deze bundel:

“Mij is de eer ten deel gevallen om op het kerstfeest van de Nederlandstalige kerkdiensten in Jeruzalem de kindervertelling te mogen verzorgen. Om het verhaal zo dicht mogelijk bij de kinderen van Jemima te kunnen brengen, heb de verhalen zelf geschreven. Na afloop van de kerkdienst kwamen mensen naar mij toe en vroegen om het kerstverhaal. We hebben de verhalen op een eenvoudige wijze uitgegeven, in de hoop dat ook andere kinderen er van zullen genieten”.

Johnny's geheim

In de supermarkt van David is het een drukte van belang. Over een paar weken wordt het kerstfeest, en alle mensen uit het dorp willen dan zoveel mogelijk lekkere dingen in huis hebben. Zij beginnen dus maar vroeg met inkopen, dan hebben ze de meeste kans dat ze alles krijgen kunnen wat ze hebben

willen. David komt handen te kort! Gelukkig is Johnny er ook, en die kan geweldig goed helpen!

Johnny is 12 jaar, en bijna iedere dag kun je hem bij David vinden. Zodra de school uit is, gaat Johnny naar de supermarkt. Vader en moeder vinden dat best. Het is heel wat beter dat Johnny David helpt, dan dat hij kattenkwaad

uithaalt op straat. Vooral de laatste tijd vinden ze het fijn dat Johnny David mag helpen, want weten jullie, in het huis van Johnny is een stil verdriet gekomen. Johnny's vader werd werkloos.

Vader probeert overal werk te vinden, maar het lukte hem niet om een baan te vinden. Ja, honger is niet leuk, daarom vinden vader en moeder het nu helemaal fijn dat Johnny bij David helpt, want heel vaak blijft er bij David oud brood over, of er is een zak meel kapot gegaan en dan krijgt Johnny dat meel of dat brood mee naar huis. David weet immers ook dat bij Johnny geen brood meer is. David geeft daarom Johnny ook wel eens een paar shekel mee naar huis. Johnny komt altijd heel trots thuis met dat brood of dat meel of wat bonen of wat kaas ... maar die shekels ... daarmee heeft Johnny een geheim, die bewaart hij. Dat mag wel hoor, want David heeft nooit gezegd dat hij ze aan moeder moet geven.

Nieuwsgierig hoe het verhaal verder gaat? Ga naar www.jemima.nl

Olijvenoogst

A Ik, Mohammed, ben actief betrokken geweest bij de olijvenoogst. Ik kreeg van mijn begeleider de kans om deze ervaring mee te maken. De olijftak heeft in de Bijbel een bijzondere betekenis. Denk maar eens aan het moment dat een duif zich meldt met een olijftakje bij Noach.

Mijn begeleider heeft mij mooie verhalen verteld over olijven en hoe er olie van gemaakt kan worden.

Ik heb niet alleen olijven geplukt. Samen met andere bewoners van Jemima heb ik genoten van deze mooie activiteit. Mijn begeleider heeft mij beloofd dat zij mij de volgende keer wil laten zien hoe olijfolie wordt gemaakt.



Anan uit Nablus

Het is Februari 1992, een koude winterochtend.... In Jemima, waar we druk bezig zijn met de verzorging van onze kinderen, komt een maatschappelijk werkster op bezoek, uit Nablus. Op haar arm, ingepakt in een warme deken, draagt ze een kleine jongen, Anan. Hij is drie en hij kijkt angstig naar Heleen als die hem liefdevol in haar armen neemt en naar hem glimlacht. Zijn lijfje is bedekt met zweren, zijn linkerheup is ontwricht, hij is er slecht aan toe!

Of we hem kunnen opnemen in Jemima, dat is de vraag. De ouders zijn niet in staat voor hun zoontje te zorgen en hij heeft een thuis nodig.....

Geen moment van twijfel. Anan wordt onmiddellijk opgenomen, hij is thuis. Thuis bij 'zijn' Jemima familie die voor hem zorgt en van hem houdt!

Met de hulp en het advies van de dokter gaat zijn conditie langzaam maar zeker vooruit en er komt een glimlach op zijn gezichtje. Een lieve, levendige en intelligente kleine jongen! Als hij zes is, gaat hij naar een gewone openbare basisschool. Maar daar blijkt al snel dat hij toch emotioneel beschadigd is. De trauma's die hij als kind heeft opgelopen in het gezin, waar hij uitkomt, spelen hem parten. We besluiten hem naar een speciale school te sturen, waar hij zich beter kan ontwikkelen. Dat gebeurt en alles gaat goed totdat op zijn vijftiende jaar zijn moeder overlijdt. Dat heeft een negatief effect op

hem. En als hij dan bij een vakman in de leer gaat om een vak te leren, blijkt hij daartoe nauwelijks in staat. Hij is niet stabiel genoeg, onevenwichtig, en dat heeft alles met zijn achtergrond te maken.

Hij kan dan een baantje krijgen bij Jemima, maar twee jaar later, op zijn zeventiende, besluit hij bij zijn vader en zijn broer te gaan wonen. Dat werkt niet echt natuurlijk en na nog meer nare ervaringen in Nablus kan hij niet anders dan vragen of hij weer bij ons terug mag komen. Er volgt enig overleg, maar dan is hij welkom, onze eigen verloren zoon! En nu is hij een vaste werknemer bij Jemima, die zijn werk doet met een gevoel van verantwoordelijkheid en met liefde voor de kinderen. Hij begrijpt wat Jemima voor hem heeft gedaan en hij is er dankbaar voor. Wat hij om niet heeft ontvangen, geeft hij nu om niet terug aan anderen!

Zuster Emmanuela

Lees ook het verhaal van Anan in Mijn verhaal... (red)



Vinger aan de pols



Jaren geleden maakte Ria Bremer het bekende televisieprogramma Vinger aan de Pols. Nu ruim 20 jaar later gaat zij weer in gesprek met de kinderen van toen. Onze David was destijds ook één van de kinderen in dit programma. Onlangs heeft Ria Bremer (AVROTROS) vier nieuwe afleveringen opgenomen. In deze nieuwe serie vraagt zij zich af hoe het nu met hun zou zijn. Samen met onder andere David, Ed

Vollbehr, en de artsen van toen kijken ze in een openhartig gesprek terug op die tijd en hoe het nu met hem gaat. Vanaf januari 2015 wordt de vierdelige serie uitgezonden door de AVROTROS.

Let op onze website: www.jemima.nl voor de juiste datum en tijd.

Ik ben...

Ik ben Nour en ben geboren in 2009. In Bethlehem is 2000 jaar geleden het LICHT in de wereld gekomen. Mijn naam betekent "licht", maar in mijn leven was geen licht. Ik heb geen familie, maar door Jemima heb ik weer licht in mijn leven gekregen. Bij Jemima krijg ik een liefdevolle verzorging, zij geven mij alles wat ik nodig heb. Wilt u Jemima steunen met uw gift, zodat ik nog heel lang op Jemima kan blijven wonen?



Jemima wordt bij u van harte aanbevolen door..



Ed Vollbehr

Ed Vollbehr begon in 1982 samen met zijn vrouw Heleen het werk van Jemima. Gedurende 20 jaar is Ed werkzaam geweest als directeur van Jemima.

Hoe lang kent u Jemima?

Van voordat het werk de naam Jemima kreeg. In 1982 begonnen we met de zorg voor gehandicapten in Bethlehem. In 1984 hebben we zelf het werk de naam Jemima gegeven.

Wilt u wat Jemima doet in één zin samenvatten?

Zorg voor degenen, die hulp nodig hebben, zoals de Here Jezus dat zei: Alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijken van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan!

Waarom is het werk dat Jemima doet belangrijk?

Jemima is een getuigenis van Gods liefde voor

alle mensen. Bovendien zijn de Palestijnse christenen, die nu het werk in meerderheid dragen, een voorbeeld voor anderen.

Wat wilt u tegen mensen die u kennen en dit lezen zeggen over steun voor Jemima?

In de Bijbel staat, dat de Here een keer bracht in het leven van Job. De eerste dochter, die Job kreeg na zijn lijden, heette Jemima. Zij was het zichtbare bewijs van Jobs nieuwe leven. Zo betekent Jemima vandaag een nieuw leven voor veel gehandicapten in Bethlehem en omstreken.

Help mee, dit werk voort te zetten. Laat het licht niet uitgaan.

Mijn verhaal...

Mijn naam is Anan en ik ben in Nablus geboren op 10 februari 1990. Ik heb de eerste drie jaar van mijn leven bij mijn familie gewoond, maar zij konden niet goed voor mij zorgen. In 1993 ben ik op Jemima komen wonen.

Ik voelde mij veilig op Jemima, het voelde als familie. Oom Ed (Ed Vollbehr, red.) was vertrokken naar Nederland en toen voelde het alsof mijn familie was weggefallen. Ik kreeg een baantje op Jemima, maar toch dacht ik op een gegeven moment: ik ga terug naar mijn vader in Nablus, want dat is mijn familie.

In het begin, bij mijn vader in Nablus, had ik het echte familiegevoel. De woon-situatie was echter niet erg goed. Zo was er geen goede keuken in het huis van mijn vader en het toilet ontbrak ook.

Ik wilde wel terug naar mijn Jemima-familie, maar dat kon niet. Ik had de keuze gemaakt om naar mijn vader te gaan.

Na twee jaar kwam ik in de problemen. Ik ging om met slechte vrienden en toen kwam de dag dat ik zelfs in de gevangenis belandde. Drie maanden lang heb ik in de gevangenis gewoond. In die periode is zuster Emmanuela mij komen opzoeken. Dat was erg lief van haar. Na drie maanden mocht ik weer uit de

gevangenis, ik woonde nog twee maanden bij mijn vader, en toen kwam er weer een ommekeer in mijn leven. Ik mocht weer tijdelijk op Jemima komen wonen. Het voelde direct weer als familie.

Nu werk ik in Eber, de dagbesteding. Elke dag ga ik met de chauffeur van Jemima mee de externe kinderen ophalen en 's middags ook weer naar huis brengen. Verder help ik bij het eten. Sommige bewoners moeten echt geholpen worden. Verder maak ik samen met andere bewoners stookblokken voor de kachel.

In mijn vrije tijd werk ik drie keer per week in de tuin. Het is belangrijk dat de tuin mooi blijft en schoon. Ik doe dit samen met Baha.

Tegen de mensen in Nederland wil ik graag zeggen dat het voor de kinderen op Jemima meestal niet mogelijk is om thuis bij de familie te wonen. Soms hebben ze geen huis en familie. Hebben de kinderen wel familie, dan kunnen deze niet goed voor hen zorgen.



Ze krijgen thuis ook te weinig of geen aandacht. Het is daarom belangrijk dat mensen geld geven, zodat Jemima hun familie kan zijn en liefdevol voor hen kan zorgen.

Alle kinderen die hier wonen, waren eigenlijk op zoek naar hun familie. Gelijk een herder die op zoek is naar zijn schaapjes. Wij horen bij elkaar en niemand mag zomaar weg uit onze familie. Tot slot wil ik iedereen uitnodigen om ons op Jemima te komen bezoeken. Wij willen u graag ontvangen.

Redactie: Anan heeft tijdens zijn eerste verblijf in Jemima Nederlands geleerd. Tijdens een gesprek met Anan is zijn levensverhaal, in zijn woorden opgeschreven.

Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl

Ik blijf betrokken...

Inmiddels heb ik er alweer 4 van mijn 6 maanden opzitten hier in Jemima. Time flies when you are having fun. Mijn indruk van Jemima is nog steeds erg positief. Ik zie betrokken en hardwerkende medewerkers, veel blije bewoners en ontwikkeling op allerlei gebieden. In de afgelopen maanden zijn er meer Nederlandse vrijwilligers gekomen die enthousiast aan het werk zijn op hun eigen plek. Zelf heb ik o.a. samen met de workshopbegeleiders en Shams, mijn collega van Profila Zorg uit Nederland, gewerkt aan een gewijzigde groepsindeling en een aangevuld dagprogramma. De begeleiders zijn blij met de veranderingen en proberen nieuwe activiteiten uit, zoals bijvoorbeeld de 'beauty-activiteit' op de meidengroep, waarbij de ene keer de nagels gelakt worden, de andere keer de handen gemasseerd etc. Erg leuk om te zien hoe de meiden ervan genieten op hun eigen manier!

Shams en ik hebben een praktische cursus gegeven over werken met de zintuigen. Wat voor activiteiten kun je aanbieden, met welk doel en op welke manier? Het was erg leuk en boeiend om te zien hoe je bijvoorbeeld zelfs met pindachips een leuke activiteit kunt doen die de zintuigen stimuleert. Probeer het eens uit, je zult verbaasd zijn over hoeveel je kunt zien, ruiken, proeven, voelen en horen (!) met pindachips.

Op Ruchama en Kezia zoek ik samen met de begeleiders naar wat het beste is voor de meiden. We zoeken uit waar bijzonder gedrag vandaan komt en wat er nodig is om te zorgen dat de meiden zich fijn voelen en zich kunnen ontwikkelen. Het geeft veel voldoening als een bewoner na een moeilijke periode weer lekker in haar vel zit.

En dan is er nog het snoezelproject! Op Eber (dagbesteding), Lemuel en Ruchama kunnen we dankzij een sponsor (betere) snoezelruimtes maken. Het is een uitdaging voor ons om het budget zo goed mogelijk te gebruiken en mooie snoezelruimtes te maken! Het thema voor de grote snoezel op Eber wordt 'Oceaan'. Er komt fotobehang van de onderwaterwereld; de rest van de ruimte wordt blauw en het oceaanthema komt op verschillende plekken terug. En in Ruchama is het thema 'bos'. Ook daar fotobehang van een mooi bos, grastapijt, bruine en groene kleuren, vlinders etc. We hebben uit Nederland spullen mee kunnen nemen zoals spiegels, sterrenprojectors, trikkussens en meer van dat soort snoezelspul. Sommige dingen komen van Marktplaats, en het is heel leuk om te merken dat mensen graag een leuke prijs maken, als ze horen dat het voor de snoezel in Jemima is. :-)

Ongeveer eind januari komt ook de vracht van Barry Emons aan, één van de bekendste leveranciers voor snoezelmateriaal in Nederland. We hebben daar met korting de grote materialen kunnen bestellen, zoals een waterbed, bubbelpaal, etc. Terwijl we vol verwachting op die materialen wachten, bereiden we hier de ruimtes voor wat betreft elektriciteit, schilderwerk, vloerbedekking etc. In een volgende nieuwsbrief kunnen we misschien al foto's laten zien van de voortgang in de ruimtes. Al met al gebeurt er een hoop goeds in Jemima. Iedereen zet zich in om het voor de bewoners steeds fijner en beter te maken. Ik ben blij dat ik daaraan ook mijn steentje kan bijdragen!

Hartelijke groet,

Aswintha Mandemaker



Gevulde courgette

Ingrediënten: 1 ½ kg. courgette, 1 kg. rijst, ½ kg gehakt, 4 tomaten, vleeskruiden, zwarte peper, zout, olie.

Bereiding:

De rijst wassen met koud water en een beetje zout toevoegen. De rijst ongeveer 5 minuten koken en vervolgens afgieten.

Het rauwe gehakt toevoegen aan de gekookte rijst, zout, vleeskruiden en

de zwarte peper en een beetje olie toevoegen.

Courgettes uithollen en vervolgens wassen in water met zout. Vervolgens de courgettes laten uitlekken. De courgettes met het mengsel van rijst en gehakt vullen. Let op: de courgettes maximaal voor ¾ vullen.

Op de bodem van een pan stukjes tomaat leggen, de gevulde courget-

tes er op plaatsen, vervolgens er een bord op plaatsen om het drijven van de courgettes te voorkomen. Water toevoegen. Het water moet niet boven de courgettes uitkomen. Het water aan de kook brengen en zachtjes laten doorkoken, totdat het water in de pan is verdampt (ongeveer 45 minuten). De courgettes in een vergiet plaatsen. De courgettes zijn pas klaar als al het water ook uit de courgettes is weggelekt. Smakelijk eten.

Vrijwilligers



Tot februari 2015 loop ik stage op Jemima. Ik ben Trudy Verhoeven. Ik volg de opleiding Sociaal Agogisch Werk Gehandicapten Zorg op het Hoornbeeck College in Rotterdam. Ik werk op Lemuel en mag werken met Mohammed, Mohmin, Elias, Ikram, Nour, Samech en Achmed. Het is gewoonweg geweldig om met deze kinderen te mogen werken.



Ik ben Janita van de Beek en ben vrijwilliger op Jemima van september tot mei 2015. Ik heb een afgeronde opleiding SAWGZ (Sociaal Agogisch Werk Gehandicapten Zorg). Deze opleiding heb ik gevolgd aan het Hoornbeeck College in Goes. Het werken op Eber is voor mij een mooie manier om meer ervaring op te doen in de gehandicaptenzorg. Het werken in een andere cultuur is een extra ervaring.

December

7 Kulud Jabra

Januari

- 1 Khaula Makhtoub
- 3 Nadia Hamd
- 14 Sameh Taha
- 25 David Sawayfa
- 29 Issa Jamil – Boaz

Februari

- 10 Anan al Shame
- 27 Ahmed Awad

Nieuwsbrief ontvangen?

Hebt u deze nieuwsbrief gekregen of ergens meegenomen, maar wilt u hem voortaan zelf ontvangen? Dit kan per mail of per post. Geeft u het aan op info@jemima.nl

Bedanken, maar wie?

We willen alle gulle gevers bedanken voor hun bijdragen, klein en groot! De banken vermelden uit privacyoverwegingen geen adressen meer op de bankafschriften. Zonder adresvermelding bij 'mededelingen' is het daarom voor ons erg moeilijk om te bedanken.

En kunnen wij nieuwe gevers helaas ook geen Nieuwsbrief sturen.

We hopen op uw begrip. Graag in voorkomend geval vermelding van uw adresgegevens bij de mededelingen op uw overschrijving.

Adreswijziging?

Wilt u bij verhuizing ons hiervan in kennis stellen?

Dit voorkomt dat Nieuwsbrieven worden geretourneerd. Zie voor adresgegevens bij Colofon: Contact Stichting Jemima.

Adoptie**Wilt u één van onze kinderen financieel ondersteunen?**

Vraag dan meer informatie op via info@Jemima.nl of kijk op onze website www.jemima.nl.

Het bestuur zoekt:

Ter ondersteuning van het bestuur zijn wij op zoek naar:

- Een arts
- Een deskundige voor fondswerving

Het gaat hier om deskundigen die zelf hun steen(tje) willen bijdragen.

We zoeken positief meelevende christenen die als vrijwilligers met ervaring en minimaal HBO-niveau, willen helpen bij het mooie werk dat

in Jemima mag worden gedaan. De tijdsbelasting zal wisselend zijn, doch gemiddeld een paar uur per week.

Bent u deskundig op één van de genoemde terreinen? Dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de voorzitter van het bestuur: Kees Bel, k.bel@kliksafe.nl of mobiel 06-41938146.

Colofon

Jemima is een christelijke instelling in Bethlehem/Beit Jala in Israël (Westoever, Palestijnse Autoriteit) voor Arabische kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Contact Stichting Jemima

Groenendijk 335, 2911 BB
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoonnummer: 0180 – 320 705
Bank: NL53 RABO 0367 5075 60
Email: info@jemima.nl
Internet: www.jemima.nl

Postadres Jemima in Beit Jala

House Jemima, P.O. Box 1568
Jerusalem 91015, Israël
Telefoonnummer: 00-972-2275 0044
Email: info@beitjemima.org
Internet: www.jemima.nl

**Giften**

Zij die ons werk willen steunen, kunnen hun bijdrage storten op bankrekeningnummer NL53 RABO 0367 5075 60 ten name van Stichting Jemima, Nieuwerkerk aan den IJssel

Legaat

Indien u het werk van de Stichting Jemima testamentair wilt gedenken, gebruikt u dan de volgende formulering: "Ik verklaar te legateren aan de Stichting Jemima te Nieuwerkerk aan den IJssel de som van €..... vrij van rechten".

Publiciteit

Aanvragen voor presentaties, folders en/of nieuwsbrieven s.v.p. bij het contactadres in Nederland.

Inlichtingen

Algemeen en vrijwilligerswerk: info@jemima.nl
Financiële adoptie: adoptie@jemima.nl

Vormgeving

www.studiospankracht.nl

Drukkerij

www.grafischcentrumdetoren.nl

Verhuizing

Wilt u bij verhuizing ons hiervan in kennis stellen?